

Geloofd zij Jezus-Christus!



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Plutarcus-Josephus VERMASSEN

weduwnaar van Mevrouw

Maria-Rachel VAN OVERWAELE.

Geboren te Dikkele, de 15 september 1886 en godvruchtig
overleden te Munkzwalm, de 25 augustus 1964.

Gesterkt door de H.H. Sacramenten en de Pauselijke Zegen.
Oud-strijder 1914-1918.

O mens, beroep u niet op de dag van morgen, want gij weet
niet wat er morgen gebeuren kan. Heden zijt gij, en morgen
zijt gij verdwenen. (Nav. Chr)

Wie de komst van de Heer verwacht, wordt niet verrast wan-
neer de hand des Heren hem slaat.

De zoete vertroosting die men meedraagt in het graf, is de o-
vertuiging als een onberispelijk vader en vroom christen te
hebben geleefd.

Eenvoudig en werkzaam, immer opgeruimd, heeft hij zijn le-
vensdagen in eer en deugd, in zorg om het welzijn van zijn
gezin en in Gods liefde doorgebracht.

Een hoge ouderdom is een zegen van God, wanneer hij een
leven bekroont van godsvrucht, toewijding en arbeid.

Dierbare kinderen, kleinkinderen, familieleden en vele vrien-
den, wilt mij in uw gebeden indachtig zijn, opdat ik weldra
het eeuwig leven moge ingaan. Blijft in christelijke genegen-
heid verenigd, bemint altijd de Heer uw God, en de vrede
zal met u zijn.

Heer geef zijn ziel de eeuwige rust!

Mr en Mw Richard VAN DE KERKHOVE-VERMASSEN,
kinderen en kleinkinderen;

Mijnheer en Mevrouw Charles ILLEGHEM-VERMASSEN;

Mijnheer en Mevrouw Jerome VAN OVERWAELE-VERMASSEN;

Mr en Mw Julien VERMASSEN-DE PESSEMIER en kind;

De families VERMASSEN-SCHOLIERS en VAN OVERWAELE-
BUYLE,

*danken U van harte voor de blijken van genegenheid en
gebeden betoond bij hun rouw.*

Drukk. A. Darragas, Munkzwalm, Tel. 490.59