



Gedenk in uw gelovig gebed

de ziel van Mijnheer

GILBERT VERMEERSCH

echtgenoot van

Mevrouw Celeste GEENENS

geboren te Ronse, op 26 juni 1909 en er

schielijk overleden op 16 juli 1971,

gezalfd met de H. Olie.

Politieke Gevangene en Gewapend Weerstander
van de Oorlog 1940-45

Lid van het Geheim Leger

Verermerkt met verscheidene eretekens.

Gelukkig de mens die begrijpt dat zijn leven hier op aarde slechts waarde heeft voor zoveel het een opgaan betekend naar God. Voor die mens is de dood niet het einde maar het begin van het ware leven.

Het kruis heeft de dierbare overledene manmoedig Kristus achterna gedragen. In alle rust en in volle overgave heeft hij zijn schone ziel aan de Heer teruggeschonken.

Hij was eenvoudig en goed. In zijn jeugd streed hij voor de vrijheid van zijn land. Moge God hem nu opnemen in de eeuwige woning van vrede en geluk.

Nog vroeg kwam de ziekte het gestel van onze overledene ondermijnen; hij aanvaarde zijn lijden in stille berusting en werd zo stilaan verzoend met de gedachte aan de dood. De rechtvaardige God zal hem belonen voor wat hij geleden heeft.

Begravenissen : R. Devos, Ronse

Dierbare echtgenote, ik dank U voor alles wat we samen aan geluk hebben gedeeld; moge de Heer U troosten en sterken in deze beproeving.

Mijn lieve kinderen en kleinkinderen, laat mijn voorbeeld in u navolging vinden, zodat ik in u moge voortleven. Zorgt goed voor moeder en vaart wel allen.

Achtbare familie, uw genegenheid was altijd een bron van vreugde en voldoening. Vergeet mij niet.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Mevrouw Gilbert VERMEERSCH, geboren Celeste
GEENENS.

Mijnheer en Mevrouw André TORCQ-VER-
MEERSCH en kinderen,

De Families VERMEERSCH, GHEEROLFS,
GEENENS en VANHERPEN,

**danken U voor uw gebeden
en deelneming in hun rouw.**