

Al bloedt ons hart en doet het nog zeer,
Wij buigen t'hoofd voor U alleen, o Heer.

†

Wij vragen U, ontferm U in goedheid
over uw dienares
van Mevrouw

MARIE VERMEERSCH

echtgenote van de Heer

GILBERT VANDERASPOILDEN

geboren te Ronse, op 22 februari 1900 en er
godvruchtig overleden, op 21 november 1972,
gesterkt door de laatste H.H. Sakramenten.

Heer, Gij hebt deze duurzame echtgenote en
goede moeder uit het leven weggeroepen. Haar
heengaan heeft ons pijnlijk verrast.

In haar liefdeleven voor haar gezin, bij het
vervullen van haar dagelijkse plicht en in haar
ongekunstelde omgang met de medemensen in
dienende liefde, wist zij de wil van God te ont-
dekken, ongetwijfeld heeft zij dan ook diezelfde
Goddelijke stem herkend, die haar kwam uitnodi-
gen tot het eeuwig samenzijn.

Dierbare echgenoot, ik dank u voor uw tedere
zorgen voor uw sterke en grote liefde waardoor
we zo gelukkig waren.

Beminde kinderen, ik heb u ook verlaten, dank
voor al uw genegenheid en liefde, vergeet me
niet in uw gebed, draag nu al uw genegenheid
over op vader die u ook zo lief heeft.

Mijn lieve kleinkinderen, u was mijn vreugde
en geluk u weet niet hoeveel ik van je houde,
wees nu goed en lief voor grootvader, en min-
zaam voor elkaar en voor allen die in nood zijn.

Beste familieleden en vrienden, het aardse le-
ven is voorbij, de herinneringen zullen blijven,
bid veel voor mij en tot een zalig wederzien.

Begravenissen R. Devos, Groeneweg, Ronse

Gilbert VANDERASPOILDEN,

André en Ivonne NOTEBAERT-VANDERASPOILDEN,

Pierre en Francine LODENS-VANDERASPOILDEN,

Guy en Marie-Paule RONSSE-VANDERASPOILDEN,

Alain en Anne VUYE-NOTEBAERT,

Raoul en Chantal PAEME-NOTEBAERT,

Nadine NOTEBAERT en verloofde Eliën VANCOPPENOLLE,

Françoise LODENS,

Sabine, Fabrice en Vincent RONSSE,

Nancy, Inge en Nico VUYE,

Steven PAEME,

De families VERMEERSCH, GHEEROLFS, VANDERASPOILDEN en
HAELTERS,

danken U voor de blijken van innige deelneming.