

Terwijl wij het heengaan van een goed mens bewenen,  
Juicht men in de hemel om een nieuwe inwoner.

**GEDENKT IN UW VROME GEBEDEN DE  
ZIEL VAN  
MEVROUW**

**Jeanne, Marie, Bertha Verpoest**

echtgenote van de Heer

**Adolf WAUTERS**

geboren te Oubrakerl op 17 september 1911 en er godvruchtig overleden in de kliniek op 28 oktober 1968, gesterkt door de H. Sakramenten der zieken en de Pauselijke zegen.

Ze was lid van de konfrerie van het H. Hart en de H. Hartbond.

Er ligt een diepe treurnis in ieder van onze gedachten, en in ieder van onze woorden klinkt een toon van smartelijke rouw, moeder, die ons op aarde zo lief was, is zo vroegtijdig heengegaan.

De diep betreurde overledene was eenvoudig en vroom, een voorbeeld van zelfopperende liefde en toewijding, deugdzaam en rechtschapen, ze muntte uit door een onverpoosde werkzaamheid, zorg en genegenheid voor haar man en het jonge gezin van haar jongen; vooral door een diep geloof, haar godsvrucht en overgave aan Gods Wil.

Door een slepende ziekte getroffen, heeft ze kommervolle dagen en droeve nachten gekend, vooral de lange nacht der blindheid, wat niemand beseffen kan, die dat lot niet ondergaat. Hoe zwaar ook getroffen heeft ze niet gemord of geklaagd, ze bad om genezing en smeekte om verlenging van levensdagen, tot steun van haar echtgenoot en tot troost harer geliefde kinderen. Noch ervaren geneesheren, noch het

gebed hebben mogen baten. Het is een geheim der goddelijke voorzienigheid, dat niet mijn wil maar uw wil geschiede, Heer ! ....

Beminde echtgenoot, mijn geliefde zoon en schoondochter, in dit voorbarig en harde afscheid, kunt U troost vinden bij de gedachte dat ge voor mij alles gedaan hebt, wat mogelijk was. Weet ook dat mijn lijden en offer omgezet wordt in eeuwige vreugde; eenmaal in de heerlijkheid van de gemeenschap van Allerheiligen. God zegene en beware U allen.

Mijn duurzame familieleden en geburen, hebt dank voor uw toewijding en zorgen, ieder gebaar was een bloem van naastenliefde. Blijft me gedenken, allen die me duurzaam waren, in uw vrome gebeden.

De families VERPOEST, ELET, WAUTERS,  
en ENGELS,

danken U om de bliken van kristelijke deelneming en gebeden.

Uitg. S. GYSELINCK, Oubrakerl.