

Daar alleen kan liefde wonen,
daar alleen is 't leven zoet
waar men stil en ongedwongen
alles voor elkander doet.

†
DE HEER

Jules, Emiel VERPOEST

Echtgenoot van Mevrouw Gabriëlle De Vos

Geboren te Maarke-Kerkem, 4 juni 1907
en godvruchtig overleden te Ronse
op 9 april 1986, gesterkt door de
HH. Sakramenten van de Zieken.

Oudstrijder 1940-1945.

Lid van de Kristelijke Bond
voor Gepensioneerden.

—

„Breekt de morgen aan, denkt dat gij de avond
niet zult bereiken”. (Uit de Nav.)

Hoe broos is het geluk op aarde. Gisteren de
gezelligheid van het samenzijn in de huiskring,
vandaag de harde werkelijkheid van een gebro-
ken geluk, een plots heengaan.

Het leven is broos en vergankelijk. In zulke
momenten moeten wij als gelovigen opkijken
naar het kruis van Jezus-Kristus. Hij is gestor-
ven maar ook verreezen. Dit geeft aan de ge-
lovigen hoop en vertrouwen.

Wij denken ook aan de vele jaren dat wij ge-
lukkig zijn samen geweest, jaren, waarin wij
vreugde en droefheid hebben gedeeld.
Deze overledene was een goed mens. Hij was

lief voor zijn trouwe echtgenote en goed voor
zijn kinderen. Hij had vele vrienden en was
altijd bereid te helpen waar hij kon.

Wij bidden: „Heer God, laar Uw Heilige En-
gelen uw dienaar Jules opnemen en naar het
Hemels Vaderland begeleiden, opdat hij, die
in U geloofd en op U vertrouwd heeft, de
eeuwige vreugde moge genieten”.

Mijn dierbare echtgenote, kinderen, kleinkin-
deren en familieleden, beste dank voor de
schone jaren dat wij samen waren.

Blijft altijd eensgezind en sta mekaar bij.
Zoekt uw troost bij de Heer en bij elkaar. Eens
zien wij elkaar weder.

Heer, geef hem de eeuwige rust, en dat het
eeuwig licht hem verschijne.

De namis zal gelezen worden op zaterdag
26 april, om 8.30 u.

Mevrouw Gabriëlle DE VOS,

De Heer en Mevrouw Julien en Cyrilla

WILLEMS-VERPOEST,

De Heer en Mevrouw Joris en Paula VERPOEST-
VERHOEYEN,

De Heer en Mevrouw Bertrand en Vivi VIVEZ-

WILLEMS, Gudrun en Jeroen,

Mejuffrouw Katty VERPOEST,

De families VERPOEST, VAN GANSBEKE, DE

VOS en VAN HELLEPUTTE,

danken U zeer oprecht
voor de bliken van genegenheid
en gebeden.

Rouwleiding Devos, Ronse