

" Mijn vadtje, hij was rechtvaardig,
hij had de zware taak op zich genomen
een eerlijk mens te zijn ..."
Marnix Gijsen



VROOM AANDENKEN AAN DE HEER

Michel VERPOORT

echtgenoot van Mevrouw Georgette WILLEMS

geboren te Nukerke op 14 augustus 1920
en er overleden op 12 december 1992,
gezalfd met het H. Oliesel « in extremis ».

Liefste bompá,

Ik doe vandaag eens heel heel lief
want ik heb een mooie brief.

Dit was onze nieuwjaarsvers, bompá. Een echte
bompá was je voor ons, nooit verlegen om een grap.
Ieder kinderfeest was een festijn voor U. Je hart leefde
voor ons, voor elk had je een plaatsje vrij. Dat speel-
goed van je, ach wat moois, bompá. Dank je voor je
zorg en bekommernis. Slaap zacht, lieve bompá.

Beste papa,

Veel te vroeg ben je van ons heengegaan. Je was er
steeds als iemand je nodig had. Je was een goede
leermeester, oprecht, eerlijk en diplomaat. We zullen je
zorgende aanwezigheid, je wijze raadgevingen en je
sportieve mijmeringen missen. Je bezoek op zondag-
morgen zullen we ontberen ! Uw laatste dag in Nu-
kerke leek het wel alsof je wilde zeggen : " Mijn taak
is af ". Pa, we zijn je dankbaar om wat je was, om
wat je deed.

Liefste pa, je werd mij zo bruusk ontnomen. Dat
doet zo'n pijn, je laat zo'n leegte achter. Je had een
groot gevoelig hart maar liet het zelden merken. Ik
zal je steeds in mijn hart bewaren, dat zal mij sterken.
Dank je voor de mooie dagen.

Mijn lieve Gette, het afscheid was plots. 'k Kon het
niet helpen hoor ! Ik was een gelukkig man. Och 't
leven was mooi. Wij, tezamen, met kinderen en klein-
kinderen. Dank voor jullie genegenheid. Tot mijn laat-
ste dag beleefde ik vreugde in jullie midden. Ik laat je
niet alleen, wees zeker, samen met de Goede Vader
zorg ik voor jullie. Beminde kinderen en kleinkinde-
ren, wees moedig en een steun voor mama, leef nu
allemaal, leef ! Ik wacht geduldig. Tot straks.

" Ik sta gebroken voor het raam,
allener dan je steen - en weer
een onvergetelijke naam.

Mijn hart valt als een bloem uiteen.

Stil op een steen, ver van dit raam. "

In memoriam patris
Maria Christina O.P.

Namis op zondag 17 januari 1993 om 11 uur.

Georgette WILLEMS,

Herman en Chantal VAN BEVER-VERPOORT en Jo,
Pascal en Carine VERPOORT-VAN WAMBEKE,
Inge en Mieke,

De families VERPOORT-VAN COPPENOLLE
en WILLEMS-BIJN,

danken U voor de bliken van deelneming.

Rouwdienst DEVOS. Fiertelmeers, Ronse.

