

*En als ik kom te sterven nu
hef dan geen klaaglied aan
'k ben naar de Vader heengegaan
en dus niet dood, maar thuis.*



Uit liefde en dankbaarheid
als aandenken aan

Mevrouw

Jeanne VERSCHULDEN

weduwe van de heer Jules Schamp

Zij werd geboren te Melden op 6 juli 1901
en heeft rustig de reis naar God angevat
op 16 februari 1999 vanuit haar thuis
gesterkt door geloof en gebed.

*Je ligt te stil om nog te leven
om nog een mens als wij te zijn ...
We hopen alleen dat heel je leven
voorgoed voltooid en vrij mag zijn.
Jan Coghe*

Moeder,
Die dag toen de kracht uit je vingers was verdwenen en
jouw paternoster - die je ontelbare malen in gebed hebt
omvat - uit je handen was gegleden, wisten we dat jouw
sterke kracht om te leven ten einde was.
De laatste nacht toen je de slaap niet kon vatten, onrustig
over wat komen zou, hebben we jou met de laatste zorgen
omringd. Met een diepe zucht ben je toch nog onverwacht
ontslapen.

Moeder,
Je was een wijze vrouw. Zonder veel omhaal van woorden
heb je ons schone levenswaarden doorgegeven.
Je was een sterke vrouw. We herinneren ons hoe je naast de
vele zorgen voor je gezin met vader meewerkte op het veld
en in de stal.
Je was een gelovig mens. In je eenvoudig en standvastig
vertrouwen op God putte je kracht voor je dagelijkse taak.
Je was een dankbaar mens. Van elk samenzijn kon je stil
genieten. Iedereen was steeds welkom bij mémé.

Moeder, mémé,
Blijf over ons waken. Moge uw wijsheid, sterkte, geloof en
dankbaarheid verder leven in je kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen.

*De ganze familie dankt U voor de attenties,
het medeleven en gebed.*

Namis op vrijdag 29 maart 1999 om 19 uur.

Drukk. Botteldoorn - Maarkedal
Begrav. D'Hondt - Oudenaarde