



Dankbaar gedenken wij

DE HEER

Julien VERSMISSEN

echtgenoot van Mevrouw Josée Irma DE KIMPE

geboren te Nederename op 10 september 1922
en godvruchtig overleden te Gent op 11 juni 1995,
gesterkt door de laatste H. Sacramenten.

Ons leven op aarde gaat veel vlugger voorbij dan wij vermoeden. Brengt het weelde of armoede, gezondheid of ziekte, voor- of tegenspoed ; om het even : we keren allemaal terug naar waar het ooit begon.

Vader ; moeder en wij hebben alles gedaan wat jou nog kon redden. Het waren lange, bange uren maar we gaven de hoop niet op. Ze hebben gevocht om jou en we bleven erin geloven ; maar jouw leven gleed als zand door onze vingers en we konden het niet tegenhouden. Onze pijn wordt verzacht door te geloven dat God jou meenam en dat het goed met je gaat, nu.

Opa, we vergeten niet hoe je voor het raam stond met twee repen chocola en wij renden om het eerst bij jou. We vergeten niet, al die zomers dat we uren lange wandelingen met je maakten. We vergeten niet hoe je ons op allerlei gekke manieren deed lachen. Het doet ons heel veel pijn jou te zien gaan. Wij groeiden op met jouw vreugde en we zijn groot genoeg nu, om de pijn te dragen en alle mooie herinneringen in ons hart te bewaren. We zullen je missen.

Voor ieder van ons blijft een lege plaats achter. Laat ons allen geloven dat dit zo moest zijn. Laat ons sterk zijn en verder gaan met de steun van God.

Mevrouw Julien VERSMISSEN-DE KIMPE Josée Irma,

Heer en Mevrouw Luc VANDERBRUGGE-
VERSMISSEN, kinderen en kleinkind,

Heer en Mevrouw Pieter DESCAMPS-VERSMISSEN
en kinderen,

De families VERSMISSEN-BATTIAU en
DE KIMPE-DE SMET,

danken U voor uw blijken van deelneming.