

O heilig Kruis, onder uw schaduw rust en hoop ik.

†

BID VOOR DE ZIEL VAN

Mevrouw

Maria - Elisa Verstichelen

weduwe van Mijnheer

ARTHUR VAN TWEMBEKE

geboren te Nederbrakel,
de 9 Juli 1894 en er godvruchtig overleden,
op 16 Maart 1955,
gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Zalig zijn zij die in den Heer ontslapen !

Welk geluk komt de christelijke mens niet ten goede bij het verlaten van deze wereld : namelijk God eeuwig te bezitten en te aanschouwen in de Hemel. Daar ontvangt hij de loon van zijn deugden en goede werken zoals God het ons heeft beloofd.

Zalig zijn zij die de beproeving verduuldig lijdën, want met de beproeving zal hun de kroon van het leven geschonken worden.

H. Jac.

Heer, ontferm U over mij en geef mij na de kwijtschelding van mijn tijdelijke straffen, de eeuwige rust.

De deur van de Hemel staat open, o Maria, voor degenen die U gediend hebben.

Vaarwel, dierbare zoon, familieleden en vrienden voor uw liefderijke zorgen ; blijft steeds op de weg van het goede wandelen en weest mij indachtig in uw gebeden.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.
300 d. afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijn toevlucht.
300 d. afl.

Vandendriessche, opv. Paul De Vleeschauer, Nederbrakel

Mijnheer Roger VAN TWEMBEKE ;

De familiën VAN TWEMBEKE, VERSTICHELEN, WATTEZ, SCHAU-
WERS.

Zeer getroffen door uw blijken van diep christelijk medevoelen,
bieden U hiervoor hun welgemeenden dank.