



Dankbaar blijven wij gedenken

MEVROUW

Linda VERSTRAETEN

geboren te Schorisse op 29 april 1958
overleden te Maarkedal op 20 januari 2001.

Wesley SPILEERS,
Kenny SPILEERS,

haar kinderen;

De families VERSTRAETEN-ROOS,
danken U voor uw gebed en medeleven.

Namis in de parochiekerk te Schorisse
op zondag 25 februari 2001 om 10 uur.

Het is een verrassend moment als plots iemand uit je leven wegvalt. Dan ervaren wij het scherpst hoe broos het leven is. De pijn is zwaar om dragen, er zijn geen woorden om met elkaar uit te wisselen.

Toch heeft elke mens bij God een naam die onuitwisbaar geschreven staat in Zijn handpalm. Daarom durven wij ook geloven dat God voor haar een Vader zal zijn en haar een eeuwige thuis van liefde en vrede zal schenken.

"God, Gij zijt vergevingsgezind,
en wilt dat alle mensen zalig worden.
Wij doen een beroep op uw goedheid
en vragen dat Gij Linda,
die plots uit dit leven is heengegaan
laat delen in de eeuwige zaligheid
op voorspraak van de H. Maria
en van al uw heiligen. Amen."

Uitvaartverzorging Devos. Ronse.