



Tot vrome gedachtenis aan

de Heer

IVAN VERVAECK

zoon van Remi en Maria Vervaeck-Vanaerde

geboren te Oudenaarde op 14 februari 1960
en godvruchtig overleden te Oudenaarde op
13 november 1990.

De waarde van een mens.

*Ieder is persoonlijk
door de Heer uitverkoren.
Bestemd tot eeuwige vrede.*

*Hoelang was de dag?
Niet lang.
Maar het was een mooie dag
vol zon.*

We vergeten die nooit,

*Een mooie dag kan ook pijn dragen.
Maar we hebben het samen gedragen.
Dat stoorde de zon niet.
Integendeel!*

*Een gezin is zo innig schoon.
Vader, moeder en de kinderen
al bij elkaar.*

*Maar eentje na eentje gaat zijn weg.
Het wordt stiller.
Eentje gaat naar de Heer.
Het wordt schaduw.
Maar als de wolk optrekt
verschijnt weer de zon.
Dat eentje is daàr ...
Bij de Heer
de eeuwige zoon.*

*Ivan
't doet pijn
héél veel pijn.
We verlangen
weer bij u te zijn.*

Danken voor uw medeleven, troost en gebed :

Remi en Maria Vervaeck-Vanaerde,
Marc en Martine Dolphens-Vervaeck, Bart en Mieke,
Marc en Mia Vervaeck-Beyaert, Evelien, Kristof en
Annelies,
Bernard Vervaeck,
Jan en Christa Vervaeck-Eeckhout,

De families VERVAECK-VANAERDE

*drukk. Lelieur-Van Lancker, Petegem
rouwleiding Vanquickenborne, Petegem - 055/31 81 70*