

" Nu looft en prijst mijn ziel de Heer..."



Tot vroom en dankbaar aandenken aan
JUFFROUW

Irma VERVALCKE

**dochter van wijlen de Heer Adolf Vervalcke
en Mevrouw Emilia Dhondt.**

Zij werd geboren te Gent op 13 november 1901
en is zeer godvruchtig overleden
te Brakel-Nederbrakel op 21 december 1990.

Gesterkt door de H. Sacramenten
en de Pauselijke zegen.

Het is voor onze dierbare overledene een moeilijke maar een schone advent geworden, met een vastberaden en gelovige opgang naar de liefdevolle ontmoeting met de Heer die zij hier op aarde zo trouw had gediend: de Heer heeft ons niet een gemakkelijke weg maar een veilige thuiskomst beloofd.

God, Gij weet hoe dikwijls de kralen van haar rozenkrans tussen haar vingers zijn gegleden, hoe dikwijls zij wees-gegroot gebeden heeft:

"H. Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood".
Daarom ook zijn wij gelovig zo zeker dat Maria haar niet heeft verlaten maar haar heeft geholpen en haar heeft bijgestaan. Moge ook Jezus, die bij de grens van tijd en eeuwigheid haar heeft verwelkomd, haar nu binnenleiden in het Vaderhuis, thuishaven van eeuwig licht en van de vol-

heid van Gods eeuwige liefde, met een verrassend blij weerzien van al haar geliefden, haar goede ouders, broers en zussen en zovele anderen.

God, wij danken U om dat schone leven van Irma. Zonder enig voorbehoud heeft zij zich ten volle ten dienste gehouden van ouders en broers, en doorheen het soms harde van het dagelijks leven, heeft zij het altijd gedaan met heel veel liefde: werken en bidden, begrijpen, helpen en zorgen. Toen zij dan zelf op gevorderde leeftijd was gekomen en bij ons, bij de zusters van Maria haar intrek mocht nemen, was Irma zo wat een kloosterlinge op haar manier, met veelvuldig en volgehouden gebed, zeer dienstbaar, hartelijk en gemoedelijk.

Goede Irma, om dit alles, dank je wel. Omdat jij hier bij ons als een van de onzen bent geweest, blijven wij dankbaar met jou in gebed verenigd, wij jennen je de eeuwige zaligheid en vragen dat jij voor ons allen een goede voorspreekster zou zijn bij de Heer.

" Mijn Jezus, barmhartigheid "

Om uw gebed en blijken van christelijk medeleven danken wij U van harte:

de zusters van Maria,
E.H. Schatteman,
de families Vervalcke - Dhondt.

Drukk. L. De Ruyver, Brakel