

*Ook tot haar sprak de Heer :  
"kom laat ons oversteken naar  
de andere oever." (Mk. 4,35)*



## IN VROME HERINNERING AAN ZUSTER JULIENNE

**Mejuffrouw Julienne Vindevogel**

van de zusters van Sint Franciscus van Opbrakel

Zij is geboren te Kruishoutem op 30 september 1913

Aan de Heer toegewijd door de kloostergeloften  
op 10 maart 1936

Zij ging naar het Vaderhuis terug te Waregem  
gesterkt door het sacrament van de zieken  
op 4 november 1997

De Eerwaarde Heer Directeur

De Algemeen Overste en Zusters van Sint Franciscus

De familie Vindevogel - De Scheerder  
danken u voor uw blikken van medevoelen

Met een geest van diep vertrouwen heeft Zuster  
Julienne de roep van Kristus beantwoord.

Als een sterke persoonlijkheid, met rijk menselijk even-  
wicht, heeft zij haar leven lang die roeping beleefd in  
goede en kwade dagen.

Vooraf door een onopvallende dienstbaarheid in de  
meest eenvoudige dingen heeft zij zich totaal ter be-  
schikking gesteld van de Heer, haar gemeenschap en  
van de mensen die aan haar zorg werden toever-  
trouwd.

Zoals Maria in haar Magnificat, zo was ook haar  
levensprogramma verwoord in : eenvoud, gegeven  
zijn, nooit strevend naar zelfverheffing, een warme  
menselijkheid voor de soms onverwachte mens die op  
haar beroep deed.

Zij bracht haar kloostergemeenschap geen zorgen bij.  
Ze was bewust dat het geluk van de gemeenschap  
samen opgebouwd moest worden.

Ook in alle stilte stelde zij zich de laatste jaren be-  
scheiden in dienst van onze parochiegemeenschap  
van Olsene.

Sterk en moedig bleef ze tot het einde, bewust dat ook  
voor haar de levenstocht wel naar het einde liep.

Samen met haar medezusters had ze intens de liturgie  
gevierd van Allerheiligen en Allerzielen.

Gedragen door deze beide feesten begon ze de lange  
nachtwake van haar eindtocht naar de Heer. Verenigd  
met de zovelen die haar zijn voorgegaan, trad ook zij  
nu het hemelse Jeruzalem binnen.

Druk De Cuyper Olsene