

Vader, in Uw handen beveel ik mijn geest.

†

Gedenken wij in vroom gebed

DE HEER

MARCEL VLERICK

Echtgenoot van Mevrouw Anna DHAEYER

Geboren te Asper op 31 december 1902
en godvruchtig overleden te Oudenaarde
op 16 mei 1984, gesterkt door
de HH. Sakramenten der zieken.

Oud-Voorzitter K.W.B. Schorisse

Oud-Voorzitter A.C.V. Schorisse

Ere-Bestuurslid K.B.G. Schorisse

Hij was een eenvoudig, rechtvaardig en goed mens. Hij vreesde de Heer en gaf niet toe aan het kwaad. Daarom was hij bemind door de mensen en behaaglijk voor God.

Deze woorden uit de H. Schrift zijn toepasselijk op deze overledene. In alle stilte, zoals hij geleefd heeft, is hij van ons heengegaan om het loon te ontvangen, dat voor hem is weggelegd.

Wij zijn de Heer dankbaar voor alles wat hij voor ons betekend en gedaan heeft, tevens voor zijn hoge ouderdom.

Wij bidden U, Heer God, dat er niets van dit mensenleven verloren zal gaan, dat hij in alles, waarin hij groot is geweest, tot ons mag blijven spreken, dat hij voort mag leven in zijn kinderen en zijn kleinkinderen.

God heeft hem ons gegeven, Hij heeft hem teruggeroepen.

Zijn Heilige Naam weze gezegend.

Mijn dierbare echtgenote, kinderen en kleinkinderen, mijn beste dank voor ons gelukkig samen-zijn en vooral voor alles wat u voor mij gedaan hebt tijdens mijn ziekte. Niets was u te veel of te zwaar. Moge God u hiervoor belonen. Weet dat onze verbondenheid blijft bestaan overheen het graf. Wij geloven in een wederzien. Blijft mekaar verder helpen en bijstaan, zo is het leven schoon.

Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons.

Mevrouw Marcel VLERICK, geboren Anna DHAEYER,

Heer en Mevrouw Raphaël VLERICK-DE SCHAMPHELAIRES,

Jongeheer Bart VLERICK,

Jongeheer Steven VLERICK,

Mejuffer Sylvie VLERICK,

Jongeheer Stani VLERICK,

Mejuffer Mieke VLERICK,

De families VLERICK, DE LEY, DHAEYER en VAN DEN DRIESSCHE,

danken U zeer oprecht
voor de blijken van genegenheid
en gebeden.