



Gelovig en dankbaar aandenken aan

DE HEER

MARCEL WAEGE

echtgenoot van Mevrouw Cesarine COPPENS

geboren te Nederename op 12 oktober 1912 en
thuis onverwacht overleden op 7 december 1997,
gesterkt door het gebed van de kerk.

Geperisioneerde NMBS

Lid van Ziekenzorg Oudenaarde

Cesarine COPPENS, *zijn echtgenote ;*
Germain en Georgette DE VOS - WAEGE,
Oswald en Fernande BOGAERT - WAEGE,
Eribert en Roos DECLERCQ - WAEGE, *zijn kinderen ;*
Zijn kleinkinderen en achterkleinkinderen,

De families WAEGE - KESTELIJN
COPPENS - VANDENHENDE,
danken U voor uw deelneming en uw gebed.

Ze hadden er zoveel moed op, Marcel en Cesarine, op de viering van hun 65-jarig huwelijksjubileum, over enkele weken...

Heel de familie was al druk aan het voorbereiden...

Tot plots, zondagmiddag, het droevige bericht kwam :
Marcel is overleden.

Na een leven van eenvoud en goedheid is hij zachtjes ingeslapen. We zullen hem missen. We treuren om Marcel, een man, die altijd zo goed voor zijn vrouw heeft gezorgd, die zoveel hield van zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, een man die nooit heeft geklaagd.

Dankbaar denken wij aan hem terug en we willen voor hem bidden, nu we hier samen zijn in de kerk :

Heer, onze God,

afscheid nemen doet pijn.

Wij blijven achter met de herinnering

aan zoveel goede dingen uit het leven van Marcel.

Wij zoeken steun en kracht bij elkaar,

maar ook bij U, God, Vader van de mensen.

Voltooi nu wat Gij begonnen zijt

opdat dit leven

van uw eeuwige liefde vervuld mag worden. Amen.

Namis : zaterdag 17 januari 1998 om 18 uur.

