

De Heer is mijn licht en mijn leidsman, wie  
zou ik vrezen ? Ps. XXVII,1.

TOT AANDENKEN AAN

## Mevrouw Rosalie WAEGE

weduwe van

### de Heer Henri BROCQ

geboren te Nederename op 21 oktober 1907 en  
godvruchtig in de Heer ontslapen op 16 mei  
1982, gesterkt door de HH. Sacramenten der  
zieken.

---

„ Heer, herinner U de namen  
van hen die gestorven zijn,  
en vergeet niet dat ze kwamen  
langs de straten van de pijn,  
langs de wegen van het lijden  
door het woud der eenzaamheid,  
naar het dag en nacht  
verbeide Vaderhuis, hun toebereid.”

Liturg. der overledenen.

De dood stelt een einde aan de lijdensweg  
van deze goede moeder. Haar leven was ge-  
richt op het welzijn van haar gezin. Jarenlang  
heeft ze zich gegeven voor echtgenoot en kin-  
deren. Het overlijden van haar echtgenoot, die  
ze met grote toewijding heeft verzorgd, was  
voor haar een zware slag. Toch heeft ze moe-  
dig dit kruis gedragen. De genegenheid van  
haar kinderen was haar vreugde en haar troost.  
Toen de ziekte haar trof, hoopte en bad ze om  
genezing. Het heeft niet mogen zijn.

Moge God haar door het lijden gelouterde  
ziel opnemen in zijn eindeloze heerlijkheid.

**Duurbare kinderen en kleinkinderen**, u te  
moeten verlaten valt mij hard. Gods wil ge-  
schiedte. Hoe moet ik u danken voor alles wat  
gij voor mij in mijn beproeving hebt gedaan.  
Weest eensgezind en bidt voor vader en moe-  
der. Vaart wel en tot weerziens bij de Heer.

**Beste familie, en gij allen, goede geburen**,  
die mij zo dikwijls uw goede diensten hebt  
bewezen, hartelijk dank voor uw vriendschap.  
Dat God er u om zegene.

H. Maria, Moeder Gods, spreek voor haar  
ten beste bij uw Zoon.

---

Victor en Maria AUDOOREN - BROCQ,  
Roger en Denise BROCQ - VAN DE VELDE,  
Robert en Paula BROCQ - GOEMINNE,

haar kinderen ;

Peter AUDOOREN,  
Willy BROCQ,  
Myriam BROCQ,  
Hugo BROCQ,  
Karin BROCQ,

haar kleinkinderen ;

De families WAEGE, BROCQ,  
VAN HAUTEGHEM en DE CORDIER.

**Uw medeleven was de familie een troost,  
uw gebed de overledene een hulp.**

**Daarvoor danken we U van harte.**

NAMIS op zaterdag 5 juni 1982, te 8 uur.

---

Ename - Drukk. Vander Stuyft