

"Ik ben de Verrijzenis en het Leven." (Evangelie)



Dit weze een vroom aandenken
aan Mevrouw
ALICE-EMMA WALRAEVENS

echtgenote van de Heer

OMER CLAUS

geboren te Nederbrakel op 30 december 1908 en
godvruchtig overleden op 20 december 1979,
in het St.-Elisabethziekenhuis te Zottegem,
gesterkt door de HH. Sacramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

In deze advent, terwijl de Kerk bidt: "Verheug u, de Heer is nabij voor wie op Hem hopen", is de Heer gekomen voor de dierbare overledene, om haar na een leven van goedheid en gediensigheid op te nemen in Zijn vreugde.

Zolang haar krachten het toelieten, kon ze met een glimlach alle moeilijkheden van haar ziekte afwimpelen.

Beste echtgenoot en kinderen, gaarne had ik nog langer bij u gebleven, maar God vond het beter anders. Zijn wil geschiede.

Goede God,
wij danken U voor het leven van moeder,
moeder die ons heeft opgevoed
en die ons allen liefhad.
Wil haar nu opnemen
in Uw hemelse vreugde
om er het altijd durende Kerstfeest te vieren.

OTTE

Heer Omer CLAUS,

Heer en Mevrouw André WALRAEVENS-DE BRUYCKER en kinderen,

Heer en Mevrouw Alidor DE BEER-CLAUS en kinderen,

Heer en Mevrouw Etienne CALLEBAUT-CLAUS,

Mevrouw Christiane CLAUS en kind,

Heer Adolf CLAUS,

Heer en Mevrouw François DE VUYST-CLAUS en kind,

**De families WALRAEVENS, CLAUS, DE STAERCKE, DE MOT
en HAUSTRAETE**

danken U voor uw gebed en blijken van deelneming.