

Zijn glimlach en zijn zorgen zijn voorbij,
zijn lieve aandacht voor de aardse dingen,
die door zijn hoofd en door zijn vingers gin-
gen en alles wat Hij was voor U en mij.



Na lang lijden heette de Heer welkom
de ziel van Zijn dienaar :

DE HEER

Victor WALRAEVENS

weduwnaar van **Marcella BROODCOORENS**

geboren te Geraardsbergen op 12 januari
1920 en er godvruchtig overleden in het Ste-
delijk Ziekenhuis op maandag 7 maart 1977,
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke zegen.

Deze mens scheen op de wereld gekomen
met stevige handen om te werken en een
gezond lichaam om huis en familie op te
bouwen. Hij kende de geborgenheid van een
echte "tehuis" en de glimlach van goede
kinderen. Doch lijden en verlies schenen
als een aardbeving op hem te vallen ; vóór
twee jaar verloor hij zijn jonge vrouw en
een meedogenloze ziekte deed hem volgen.
In elk lijden zit er een oproep om de vele
kruisen dezer aarde af te breken ; genees-

kundige ingreep en goede verzorging heb-
ben gepoogd dit bij hem te doen. Doch lij-
den en dood haalden de eindstreep.

Niemand mag zeggen dat het leven in het
teken staat der vergelding en van de dood,
maar in het teken van de vergeving en de
verheerlijking. Heeft God ook St. Paulus be-
schermd tegen gevaren te lande en ter zee,
tegen rovers en valse broeders ? En heeft
Hij Petrus, Johannes en Jacobus nog in hun
leven Zijn heerlijkheid niet laten zien ? Hoe
zou Hij die een bloem verheerlijkt en vol-
tooid in een vrucht, de mens niet laten delen
in zijn glorie en zijn eeuwigheid ?

Beste kinderen, dierbare familieleden die zo
goed voor mij hebt gezorgd, als eenzaamheid
rond uw hart slaat als regen tegen de ruiten,
als dierbaren zo ver en onbereikbaar zijn
dat deze wereld leeg lijkt, denkt dan niet
dat God je vergeten is. Dierbaren uw tranen
als doorheen kristal laat Hij uw licht zien en
de zwaarste wolken zijn omkranst met zon-
neranden. Als een zon achter de wolken
zullen beiden : vader en moeder thans bij
God over U waken. Blijft in gebed en in
liefde met hen en met elkaar verbonden.

Voor Uw blijken van deelneming danken U :
De families WALRAEVENS,
BROODCOORENS,
PEVENAGE,
PLETINCKX.

Uitgeverij Mevrouw Marcel VAN LIERDE