

*Blijf dicht bij mij  
tot als ik weg moet gaan.*

*Herinner mij  
zoals ik was  
maar niet  
in sombere dagen.*

*Herinner mij  
zoals ik was  
in de stralende zon  
toen ik nog alles kon.*



Met bijzondere dank voor haar trouwe huisartsen en voor de vriendschap en genegenheid die ze heeft mogen ontvangen van het verplegend en verzorgingspersoneel van rusthuis 't Neerhof te Brakel.

Dankbaar om wat zij voor ons  
betekende, nemen wij afscheid van

Mevrouw  
**Victoire Wanzele**

geboren te Zottegem  
op 22 september 1923  
en onverwacht overleden te Brakel  
in residentie 't Neerhof  
op 13 februari 2006.

Echtgenote van Michel Vincke  
Moeder van wijlen Freddy Vincke  
Lid van verschillende Christelijke verenigingen,  
KAV, Ziekenzorg.

Naar de wens van de overledene hebben de  
absouten plaatsgehad in intieme familiekring op  
dinsdag 21 februari 2006.

De namis zal gelezen worden in de kapel van  
Onze-Lieve-Vrouw van Deinsbeke te Zottegem  
op zaterdag 26 maart 2006 om 9.30 uur.

Victoire,

Nog niet zo heel lang geleden overleed even onverwacht onze lieve zoon Freddy. Samen met hem hebben we een gelukkig leven gekend.

Vroom en Christelijk is je proeftijd hier op aarde ten einde, en ben je bereid gevonden om vóór de Heer te verschijnen.

Wij bidden en vragen de Heer om u bij Hem te willen opnemen.

In je slaap, zonder ziek te zijn, ben je in de vroege ochtend heengegaan in het rusthuis.

Bedankt Victoire, voor de vriendelijke en fijne momenten samen, die we zullen blijven koesteren en voor altijd in ons hart bewaren.

Michel

