

Een goede moeder kan nooit sterven  
Ook al is ze heengegaan  
Er zijn teveel herinneringen  
Die van haar blijven bestaan.



DANKBAAR AANDENKEN AAN  
MEVROUW

## Gabriëlle WATTÉ

weduwe van de Heer  
**Armand DE VULDER**

Geboren te Steenhuize-Wijnhuize op 20 november  
1922 en er zachtjes overleden in het rusthuis  
"Terlinden" op 7 maart 2002,  
gesterkt door het H. Sacrament der zieken.

De families **WATTÉ, DE VULDER,**  
**SPILIERS** en **PETIT,**

danken U voor uw aanwezigheid en blijken  
van medeleven.

De namis zal opgedragen worden in de parochie-  
kerk O.-L.-Vrouw Hemelvaart te Steenhuize op  
zaterdag 6 april a.s. om 18 uur.

Dag lieve ma,

nu is alles oneindig stil  
en wat nu is, is vrede.  
Je spreken werd fluisteren,  
je ademen ging langzaam.

Maar je zal ons altijd doen denken  
aan je vreugde om ons samenzijn  
aan je praatgrage onderonsjes  
aan je aandacht voor mooie dingen  
aan je vreugde om de vriendschap.

We zullen ons blijven herinneren  
hoe je met stralende glimlach  
je klein- en achterkleinkinderen  
welkom heette.

Maar vooral zullen we ons troosten  
in je gelovige afscheidswaarden  
"Ween niet. Het is Gods wil ... !".

---

Begrafenissen A. Goessens-Govaert  
Armstraat 18, St.-Lievens-Esse - Tel. 054/50 11 66