

Geloofd zij Jezus-Kristus ! Amen.



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mijnheer

OCTAAF WAUTERS

weduwnaar van

LEONIE ENGELS

geboren te Oubraker, de 3 Juni 1873 en er zacht in
de Heer ontslapen de 8 December 1953,
versterkt door de HH, Sacramenten der stervenden.

Lid van de Confrerie van het H. Hart.

Rijk in verdiensten voor de Hemel, zijn deze, die hun leven hebben doorgebracht in de vrees des Heren, in werken en zorgen voor hun gezin en die sterven in vrede met God en met de mensen.

Van krachten uitgeput stierf hij in een gelukkige ouderdom en op gevorderde leeftijd gekomen tot de volheid zijner dagen. Gen. 2 25, 8.

De dood der rechtvaardigen is kostelijk in de ogen van God, hij stelt een einde aan de ellenden, doet de zegepraal genieten in de Hemel en is het begin der volmaaktheid.

Hij zag het einde van dit vergankelijk leven naderen met een kalmte die voor de stervenden een kostbare genade is en voor de overlevenden een zoete troost.

Mijn ziel heeft op den Heer gehoopt want bij Hem is barmhartigheid en overvloedige verlossing. Een vermorzeld en rouwmoedig hart zult Gij, o mijn God, niet verstopen.

Mijn beste Kinderen, knielt allen voor het kruis, waaraan eens iemand de droevigste dood stierf, die gevolgd werd door de grootste blijdschap. Het Kruis is troost en zaligheid.

Mijn kinderen en vrienden, indien gij mij waarlijk bemint, toont dit nu door voor mij te bidden gedurende de H. Mis. Ik dank U allen voor uw zorgen en genegenheid.

H. Jozef, patroon der goede dood, bid voor hem.

O. L. Vrouw, Gij vrij van iedere zondevelk, op wiens feest ik dit aardse leven verlaat, spreek voor mij ten beste bij uw goddelijken Zoon.

Vandendriessche, Opv. Paul De Vleeschauwer, Nederbr.

De Familiën WAUTERS en ENGELS,

bedanken voor de blijken van deelneming
in de smartvolle rouw die hen tref.