

†
TER NAGEDACHTENIS AAN
DE HEER

MARC WIJCKMAN

FIERTELDRAGER

geboren te Opraakel op 28 december 1942
en overleden te Oudenaarde op 10 januari 1985,
gersterkt door de laatste H. Sakramenten.

Een gebed, vergroeid in zijn leven, klonk als volgt : «God geef mij kalmte om te aanvaarden wat ik niet kan veranderen, moed, om te veranderen wat ik kan veranderen wijsheid, om tussen deze twee onderscheid te maken.»

Was dit gebed niet de sterkte voor zijn levensinzet, als ongehuwde thuis, op het werk, in het sociale leven, in zijn pijnlijke ziekte. Waarom nu juist hij ? Waarom zo'n ziekte, naast nog vele andere menselijke miserie die het leven vullen kan ?

Zijn vele jaren trouwe dienst aan RTT en PTT, het melden van goed en slecht nieuws en daarbij mensen tot dienst zijn was hem zeer dierbaar.

De meer dan 20 jaar inzet als Fiertel drager, de eerbied en godsdienstige overtuiging waarmee hij St-Hermes heeft gedragen, maakten in zijn leven een grote vreugde uit.

Ook in de 6 jaar gelukkig AA-vriend, waar hij penningmeester was, spoorde hij anderen aan door te zetten. Zijn knipoogje, zijn hand, waren duidelijke tekenen van woorden die hij niet meer spreken kon.

Hij was in zijn ziel zijn een man van volgehouden moed, geen klacht, hoewel hij wist dat hij kanker had. Zijn vertrouwen ging naar Gods lieve heiligen, in het bijzonder de H. Hermes en de H. Rita. Mocht hij nu door hen tot bij zijn God en Vader geleid worden.

Lieve ouders, zuster en schoonbroer, beste kinderen, heel hartelijk dank om de dagelijkse steun en nabijheid. Het is pijnlijk zo vroeg van elkander te scheiden. In een vurig gebed, gedenk mij. Blijf elkander nabij met veel liefde en geduld.

Beste vrienden uit de Post, uit de AA, bij de Fiertel dragers en vrienden allerhande, doe het goede in dienst van de mensen, in dienst van God en bemoedig elkaar in dagelijkse liefde.

Heer en Mevrouw Valère WIJCKMAN-MANNIJT,
Heer en Mevrouw François VANDENBOSSCHE-
WIJCKMAN en kinderen,

De families WIJCKMAN en MANNIJT,

denken U van harte voor de blijken
van deelneming en gebed.

Rouwdienst Aelvoet