

Ontfermt u mijner, gij ten minste mijn vrienden
want de hand des Heren heeft mij geraakt.



BID VOOR DE ZIELERUST

van Mijnheer

HENRI WILLEKENS

Echtgenoot van Mevrouw

RENILDE COPPENS

geboren te Geraardsbergen, de 26 September 1881 en
overleden te Nederboelare, de 15 Augustus 1951.
gesterkt door de HH. Sakramenten der stervenden.

De duurzame overledene was een man vol bezadigd geloof, een trouwe echtgenoot, een werkzame en voorbeeldige vader.

Daar hij van zijn kinderjaren af altijd de Heer had gevreesd en zijn geboden onderhouden, was hij niet mistroostig, noch morde hij tegen God, omdat Hij hem door het lijden kwam beproeven.

Allen, die de geliefde overledene gekend hebben, zullen getuigen dat hij rechtvaardig en vredelievend was. Eenvoudig en dienstwillig verwierf hij de genegenheid der mensen en zal hij genade vinden bij de Heer. Zalig zijn immers de vreedzamen, want zij zullen beloond worden.

Bemide echtgenote, mijn heengaan is een zware beproeving voor U, doch ik troost me bij de gedachte en overtuiging dat al onze geliefden U met diezelfde tederheid en goedheid zullen verzorgen. Ik zal blijven waken over U en over hen.

En gij, bemide kinderen, kleinkinderen & familieleden, de enige wederliefde welke ik van U vraag is dat gij mij zoudt indachtig zijn in uw gebeden.

Heer, geef aan zijn ziel de eeuwige rust en dat het eeuwig licht hem verschijne.

Mevrouw Henri Willekens, geboren Renilde Coppens,

Mijnheer en Mevrouw Leon De Ruyver-Willekens en kinderen,

*Mijnheer en Mevrouw Albert Willekens-Blaton en kind,
De familiën Willekens, Coppens,
Crosenski en Van der Elst,*

zeer gevoelig voor de blijken van deelneming hen betoond bij het overlijden van hun dierbare afgestorvene,

DANKEN U.

Dr. Bruylandt, Lessense straat, Geraardsbergen