



Bid voor de ziel van
Mevrouw

Blanche-Marie WILLEMS

echtgenote van Mijnheer

Joseph CORDIER

geboren te Ronse, de 12 augustus 1892
en er overleden de 28 mei 1968
voorzien van het H. Oliesel «in extremis»

Op een onverwacht ogenblik is de overledene uit de wereld heengegaan. En juist dat maakt het afscheid nog pijnlijker. In ons verdriet kunnen wij alleen in deemoed ons onderwerpen aan de wil van de Heer en zijn woord indachtig zijn. «Wees steeds bereid, want de dood komt als 'n dief in de nacht.

Het heengaan van de overledene weze voor haar de rust na volbrachte taak. Zo staat ze thans voor haar Schepper en biedt Hem aan alles wat zij in edelmoedigheid en moedig heeft volbracht voor het welzijn van haar gezin.

Dierbare echtgenoot, hoe hard moet mijn overlijden u toekomen, troost u in de hoop dat we elkaar eens zullen terugzien.

Ik dank u, mijn familie voor de genegenheid waarmee ge mij steeds hebt omringd. Moge de Heer het u vergelden. Blijf mij gedenken in uw gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

De Heer Joseph CORDIER, naar echtgenoot;

De families WILLEMS, VANCOPPENOLLE, CORDIER en BAERT

danken U hartelijk voor de bliken van deelneming en gebed.

Begravenisonderneming Blommaert, K. Vandendoorenstraat, Ronse