

Ter gedachtenis

aan Mevrouw

JEANNE WINCO

weduwe van de Heer

OSCAR DEBUYSSCHER

geboren te Ronse op 10 september 1901
en er overleden op 24 juni 1979.

Haar lievelingslied was :

Al den weg leidt mij mijn Heiland,
Wat verlangt mijn ziel dan meer ?
Zou ik immer aan Hem twijflen,
Die mij voort leidt keer op keer ?
Zoeten troost en zaalgen vrede,
Heb ik steeds op zijn bevel ;
'k Weet, wat hier mij overkome,
« Hij doet alle dingen wel. »

Al den weg leidt mij mijn Heiland,
Troost geeft Hij tot in den dood,
Als ik zwak ben in beproeving
Sterkt Hij mij met 't hemels brood.
Als mijn treden soms gaan wanklen
En mijn ziel van dorst versmacht,
Geeft Hij mij het levend water,
En vernieuwt mijn levenskracht.

Al den weg leidt mij mijn Heiland,
Door al 't aardse stormgebruis,
En volkomen vreugde wacht mij
In het zalig Vaderhuis.
Als 'k mijn kroon, die Hij zal geven,
Aan Zijn voeten nederleg,
Zal mijn lied voor eeuwig wezen :
« Jezus leidde m'al den weg ».

Rouwdienst R. De Vos en Zoon, Groeneweg, Ronse

Marcel en Elza DEBUYSSCHER-DESTOOP en dochter,
Herman en Ines VANDERHAEGEN(+)-DEBUYSSCHER, kinderen en
kleinkind,

Daniel en Myrienne DEBUYSSCHER-VAN STRYDONCKT, kinderen en
kleinkind,

Ghislain en Rachel DEGEYTER-DEBUYSSCHER(+), kinderen en
kleinkinderen,

Marcel en Nelly VAN PEVENAEGE-DEBUYSSCHER en kinderen,

De families WINCO, VERMEERSCH, DEBUYSSCHER en VAN RECHEM,

danken U voor de blijken van innige deelneming.