

† HEER GEEF DE EEUWIGE ZIELERUST  
aan Mevrouw

**Anna, Zulma WITTEBROODT**

echtgenote van de Heer

**MARCEL VANDEVIJVER**

geboren te Volkegem op 28 november 1922 en  
godvruchtig overleden in de kliniek Hogerlucht  
te Ronse op 18 mei 1975, gesterkt door de H. Sa-  
kramenten der Zieken.

Een schoon leven vindt vandaag een eeuwige  
bekroning.

Zij was eenvoudig, bescheiden, werkzaam, sterk in  
haar geloof, vriendelijk en gediensig, zelfs nog tij-  
dens de lange pijnlijke ziekte.

Naar onze menselijke berekening: een vroegtijdig  
heengaan. Maar, gelouterd door de beproeving, rijk  
aan verdiensten door haar trouwe toewijding voor  
haar man en haar oude moeder, vond de Heer haar  
rijp voor de eeuwige rust, voor het blijvend vredig  
samenzijn met Hem in de hemel.

Dierbare echtgenoot, liefdevol hebt gij mij bijge-  
staan en grote steun gebracht. Ik dank U. Graag  
was ik nog heel lang bij U gebleven. Gods' Wil  
heeft er anders over beschikt.

Lieve Moeder, gij hebt mij altijd geleerd God  
vóór alles en boven allen te dienen. Ook in het  
moeilijke van die gedwongen scheiding vraagt Hij  
onze liefdevolle onderwerping. Ik dank U voor dat  
diep geloof dat gij mij hebt ingeprint: "in dit ge-  
loof wil ik leven ... en sterven."

Dierbare familie en vrienden, mijn oprechte dank  
gaat ook naar U. Later vinden wij allen elkaar  
terug. Vergeet mij niet in uw vurig gebed.

begr. firma j. aelvoet, bordetlaan, 46 ronse

De Heer Marcel VANDEVIJVER,  
Mevrouw Remi WITTEBROODT-CRAEYE,  
Haar broers, schoonbroers, schoonzusters, neven en  
nichten,  
De families WITTEBROODT-CRAEYE-  
VANDEVIJVER-DE SMET,

*danken U van harte voor de bliken van innige  
deelneming, genegenheid en gebed.*