

God heeft ons bestemd om het heil te verwerven door Jezus Kristus, opdat wij, wakend of reeds ontslapen, met Hem verenigd zouden leven.
(Paulus in 1 Tess. 5)

+

IN DIT GELOVIG VERTROUWEN GEDENKEN
WIJ MEVROUW

CLARA WITTEBROODT

weduwe van de Heer Gilbert DE BLEECKER

geboren te Nederename op 6 juni 1901 en er plots overleden op 4 augustus 1981, gezalfd met het H. Oliesel „in extremis“.

Voorbeden van de uitvaartmis in de St. Vedastuskerk te Nederename :

De trouw van God duurt tot in eeuwigheid (Psalm 117), daarom kunnen wij bidden :

— voor deze gelovige vrouw, dat haar heengaan het eeuwige weerzien moge betekenen bij de Heer. Want op Hem heeft zij heel haar leven haar vertrouwen gesteld.
Laten wij bidden.

— voor haar kinderen en kleinkinderen, dat zij in hun verdriet bij dit heengaan, getroost mogen worden door de dankbare herinnering aan alles wat deze goede moeder en grootmoeder voor hen betekend heeft.

— dat haar voorbeeld van moed en van onophoudelijke toewijding ons mag inspireren om op onze beurt, moedige, toegewijde mensen te zijn voor elkaar en voor allen die ons nodig hebben.

Heer onze God, niet voor de dood hebt Gij ons bestemd, maar voor het leven. Leer ons dieper geloven dat Gij ons altijd trouw blijft, vandaag en alle dagen, tot ons leven zijn voltooiing vindt bij U. Door Kristus onze Heer. Amen.

VOOR DE STEUN VAN UW GEBED,
VOOR DE TROOST
VAN UW MEDEVOELEN
IN ONZE BEPROEVING
DANKEN WIJ U VAN HARTE

DE FAMILIES
WITTEBROODT EN DE BLEECKER

sanderus